

## JULKÅSERI 2016

Kära befullmäktigade!

Tänk vad ett år går fort! Upplevelsen av att tiden går fortare, har kanske med åldern att göra. Ju äldre man blir desto fortare tycks tiden gå! För de flesta av oss i fullmäktige är det väl så, att tiden rusar iväg ungefär som ett höghastighetståg i full fart! För er yngre är upplevelsen av tiden, förmodar jag, inte likadan. Det som ändå är gemensamt - oavsett ålder - tror jag är upplevelsen av våra fullmäktigesammanträden. De känns nästan som en evighet, som om tiden kröp fram innan alla ärendena är genomgångna.

Det är inte bara av ondo. Vad jag förstår finns det fullmäktigeförsamlingar, som rusar genom ett sammanträde utan några längre debatter, precis som om man har bråttom till nästa möte. Här har vi, tycker jag, oftast bra debatter. Så ska det vara i ett fullmäktige med majoritet och minoritet, med många olika partier. Visst kan det hetta till ibland och talaren kan gå vilse i sin argumentation, men det hör till att sådant händer i ett levande fullmäktige. Och visst kan talaren upprepa sig och ibland glömma bort att yrka eller tacka ordföranden för ordet. I några fall kan vi få höra hur talaren tackar näst intill hela världen, för att de fått ordet. Det är inte sant! I fullmäktige är det alltid, dessvärre eller lyckligtvis, ordföranden som fördelar ordet! Och för att förenkla det hela, så har ni ju sett till att KF:s presidium bara utgörs av herrar. Därför blir det alltid "Herr ordförande".

Under året har diskussionen kommit upp om när fullmäktige ska sammanträda, dagtid eller kvällstid som nu. I vilken mån upplevelsen av tiden skulle förändras med sammanträden på dagtid, vet jag inte. Det finns skäl som talar både för och emot. I takt med att vår kommun växer och ärendemängden ökar, så är det klart vi måste fundera över vad som är mest "mänskligt" även för oss politiker.

Höghastighetståg är ju i högsta grad aktuellt för oss. Från det berömda handslaget, där Värnamo var först ut och fram till den dag då vi kan stiga ombord, kommer det att vara lika aktuellt för fullmäktige. Hur blir det då? Om vi får leva och ha hälsan något så när, så kan jag tänka mig att en och annan av oss behöver hjälp för att komma ombord. Och fortfarande kommer väl någon eller några inte vilja åka med av principiella eller ideologiska skäl.

Fort kommer det att gå! Det talas om 350 km/h. Då kör vi förstås inte ifatt japanerna, som planerar för ett nytt tåg som ska gå 500 km/h. Och sen börjar det bli riktigt överkligt, för Kina planerar för ett supersnabbtåg, som ska köra ofattbara 2900 km/h!!! Tåget ska köras i en tunnel, där det råder näst intill fullkomligt vakuum och luftmotståndet blir därmed minimalt. 290 mil i timmen!! Hur känns det att färdas så snabbt? Kör man ifatt tiden, eller? Tänk vilka möjligheter som öppnar sig! Det kanske inte vore så dumt om man kunde dra klockan tillbaka och bli något eller några år yngre! Ja, den som lever får se!

Ibland hör man belackare tala om politikers beteende som ett sandlådekrig. Det får vi akta oss för, att dra klockan så mycket tillbaka att vi hamnar i sandlådan igen!

Gummifabriken är ju en fråga som också är ständigt aktuell. Information om ombyggnaden ges regelbundet här i fullmäktige. I september nästa år ska den stå färdig. Det planeras för fullt för en späckad invigningsvecka. Det ser vi fram emot! Om alla vill vara med då, får vi väl se!

Så har vi blivit utsedda till Årets Kommun 2016 av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Det är en utmärkelse vi kan leva på hela nästa år, 2017 också! I motiveringen heter det, att *kommunen gjort flera insatser för att hålla landsbygden levande vilket gjort att stad och landsbygd växer lika mycket*. I fullmäktige finns ju landsbygden representerad, både den rena landsbygden, som Maramö och Svensbygd, och kransorterna Tännö Horda, Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Och det går ju inte säga något annat än att ni ser minst lika levande ut som oss, som representerar Värnamo stad och vi ser ju också ut att växa lika mycket!

Vi har tagit en jämställdhetsplan idag. Jag måste ju säga, att jag tycker det är lite konstigt att Arnold, stackaren, måste hålla på och städa de allmänna ytorna inom omsorgen själv. Det har varit en följetong här i fullmäktige under året. Är detta jämställt? Ulla och Britt-Marie, har som fina herrskapsfruar bara suttit och tittat på. Vad är det för jämställt med det! Varför kunde man inte fördelat städuppgiften solidariskt på alla tre? Och inte lägga allt på Arnold!

Saker och ting har tappats bort under året. I april hade svetsutbildningen kommit bort. Bo letade efter den, men som tur var hittade Hans-Göran den! I maj var Ulla, Anette och Pär, alla tre, ute och letade efter "Det strategiska rådet". De kunde inte finna det hur de än sökte. Återigen var det Hans-Göran som visste var de gömt sig! I augusti hade ett "fritidsutbud" försvunnit. Mikael, Charlotta och Ulla letade febrilt, men fann inget! Ännu en gång var det Hans-Göran som visste var det fanns! Det är ju bra att vi har någon som vet och har kontroll på allt som kommit bort!

Nu senast i november var det en "integrationsstrategi", som försvunnit, men den hittade Maria. Jag antar med hjälp av Gottlieb som tände upp lite fler lyktor, för att vi ska kunna hitta sådant som kommit bort lite lättare även om det är mörkt.

Avslutningsvis vill jag önska er, kära befullmäktigade, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och hoppas ni hittar tillbaka hit till fullmäktige torsdagen den 26 januari 2017!

Christer Fjordevik

Kommunfullmäktiges ordförande